

Twente-Oost (1971-2009) en Twente Zuid-Oost (sinds 2009)

Twente-Oost

Deze gemeente ontstond in 1971 uit fusie van de doopsgezinde gemeenten in Enschede en Hengelo en de diensten waren aanvankelijk beurtelings aan de Schalkburgerstraat in Hengelo en de Wooldrikshoekweg in Enschede. Het gebouw in Hengelo is in 1984 verkocht, die diensten werden daarna in diverse gehuurde ruimtes gehouden. Later werden dat gemeenschappelijke diensten met de gemeente in Borne, in de Vermaning aan de Ennekerdijk.

Prodorem

Twente-Oost werkte in Prodorem-verband samen met de Nederlandse Protestantenbond en de Remonstranten. De maandelijkse Prodorem-diensten waren afwisselend aan de Wooldrikshoekweg en in de remonstrantse kerk in Hengelo. Het gemeenschappelijk blad heette: Prodorem Nieuws (??). Van de andere gezamenlijke activiteiten noemen we alleen de nog steeds actieve [Werkgroep Duurzame Samenleving](#) en het Burundi-project.

DoRem

Later haakte de NPB af en werd het een DoRem-samenwerking. In de Rem-kerk ging de Do-predikant voor en omgekeerd. Geleidelijk werd de samenwerking losser, elke gemeente kreeg weer zijn eigen blad; dat van Twente-Oost heette Raakvlak. Maar de DoRem-diensten bleven een vast stramien.

Meer samen met Borne en Almelo

De samenwerking in doopsgezind verband met de gemeenten in Borne en Almelo werd belangrijker. Toen ds. Thijink in 2005 met emeritaat ging, beriep Twente-Oost de al in Almelo en Borne werkende ds. Koorstra, zodat er nu voor het eerst een gezamenlijke voorganger was voor de toen nog drie Twentse gemeenten.

Door al deze vormen van samenwerking konden de kleiner wordende gemeenten met elkaar toch wekelijkse diensten handhaven, beurtelings in de doopsgezinde kerken van Almelo, Borne, en Enschede en in de remonstrantse kerk in Hengelo.

Twente Zuid-Oost



Viering van 25 jaar Diaconie in 2012, in de kerk aan de Wooldrikshoekweg in Enschede

Deze gemeente ontstond per 2009 uit fusie van Twente-Oost en Borne. Meer over dit samengaan staat bij de geschiedenis van Borne. Almelo bleef buiten de fusie, maar de samenwerking werd wel verder geïntensiveerd.

Gezamenlijk met Almelo werd onze huidige predikant aangesteld, ds. Carla Borgers.

Verhuurde kerk

De bijruimtes van de kerk in Enschede waren al sinds 1975 verhuurd aan een maatschap voor fysiotherapie. Door nieuwe regels moest die over een oefenruimte beschikken. Als dat niet de kerkzaal kon zijn, zou de maatschap moeten vertrekken en de gemeente haar huurinkomsten kwijtraken.

Rijp beraad leidde ertoe dat het gebouwtje van architect Zantinge na een opknapbeurt sinds eind 2013 volledig verhuurd is.

De voormalige doopsgezinde kerk
in Enschede, verhuurd aan
maatschap voor fysiotherapie
'Het Wooldrik'



Het heden

De Vermaning aan de Ennekerdijk in Borne, eigendom van de Stichting Bornse Vermaning, is nu het hoofdonderkomen van de gemeente; daarnaast wordt in Enschede ruimte gehuurd van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boddenkampstraat. Dit leidt inmiddels tot gezamenlijke diensten van de Twentse doopsgezinden en de V.E.G.

We zijn in het heden gekomen; daarover leest u elders op deze site.