

De Bornse Vermaning

De doopsgezinde kerk aan Ennekerdijk 31 in Borne is eigendom van Stichting De Bornse Vermaning.

Het sfeervolle gebouwtje uit 1824 is een rijksmonument en geldt als geslaagd voorbeeld van een sobere Vermaning.

'Vermaning' is de vanouds gangbare naam voor een doopsgezinde kerk.

Er is een kerkzaal met 82 zitplaatsen, een kleine consistoriekamer die nu vooral keukentje is, en boven de hal een vertrek voor bijeenkomsten tot tien personen, ook met een klein keukentje.

Het gebouw wordt gebruikt voor kerkdiensten en andere activiteiten van de Twentse doopsgezinden, maar kan ook door derden gehuurd worden, bijvoorbeeld voor huwelijksdiensten.



Verhuur en inlichtingen: [_e-mail_](#) | of tel. 074 2671250.

In de Vermaning bevindt zich een bijzonder **Haupt-orgel** uit 1884, eveneens een rijksmonument en vrijwel geheel in oorspronkelijke staat.



De tuin tegen de zijgevel van de Vermaning ligt op de plaats waar vroeger de schuur stond die als schuilkerk diende. De nieuwe kerk mocht in 1824 meer cachet krijgen en kreeg stijlvolle gotische ramen en een voorgevel in 'Waterstaatsstijl'.

Meer over het gebouw kunt u lezen op de geschiedenispagina.

De directe omgeving vormt een sfeervol stukje Oud-Borne, met onder meer de voormalige synagoge (concerten, lezingen) en [museum Het Bussemakershuis](#) in het 17^e eeuwse pand van een doopsgezinde linnenreder, met onder meer een **doopsgezinde kamer**.